

BB

NR.
57

PRIJS: fl.6,95

BELGIË:Bf144

BATMAN

Jachtkreet
van de
Huntress
deel 1, 2 en 3





Batsignalen

Hallo!

Robin III gaat dit nummer van start. Het verhaal zal ook het volgende Batman-magazine beslaan. Daarmee is dit het laatste Batman-verhaal van dit jaar (afgezien van de Specials). En dan te bedenken dat Batman alleen aan het begin van het verhaal een rol speelt. Ondanks dat wilden we jullie dit verhaal niet onthouden.

Temeer omdat Robin het op moet nemen tegen een oude bekende van Batman, namelijk het K.G.Beast!

Ook Lynx en King Snake met hun 'gang' de Ghost Dragon's zijn van de partij. Het verhaal barst van de actie. Schrijver Chuck Dixon weet wat de lezers willen. Bovendien laat hij genoeg ruimte vrij in het script om tekenaar Tom Lyle zijn gang te laten gaan. Lyle kan daardoor flink uitpakken in spetterende platen.

Een verdienste van Lyle is zonder meer dat hij een heel overzichtelijke pagina lay-out heeft. Jammer dat het voorlopig zijn laatste DC werk zal zijn. Omdat Lyle naar Marvel is vertrokken om Spiderman en Venom te tekenen zullen we hem ongetwijfeld tegenkomen in toekomstige uitgaven van Juniorpress. Dus wees gerust.

Anyway, Batman-redakteur Dennis O'Neil stond voor de taak een opvolger voor hem te vinden om de nieuwe maandelijks Robin-comic te gaan tekenen. En de gelukkige is Tom Grummett geworden. Die jullie misschien kennen van de avonturen van Superman. In de V.S. tekende hij naast Superman ook nog enige tijd de New Titans. Geen kleine jongen dus. De schrijver van die nieuwe serie blijft Dixon, dus dat zit wel snor.

In Amerika staat Batman samen met Superman enorm in de belangstelling. Qua populariteit steken ze Spiderman en de X-mannen naar de kroon. Nederland loopt wat dat betreft weer eens achter. Het is te hopen dat hier ook de vonk overslaat, want er komt in de V.S. een regen aan nieuwe Batman-strips uit waar we hier waarschijnlijk heel weinig van zullen zien.

Er zitten veel aantrekkelijk titels bij, zoals bijvoorbeeld 'Batman: Dark Joker - The Wild' door Doug Moench, Kelly Jones en John Beatty. Dezelfde mensen (afgezien van inktter Beatty) die 'Batman & Dracula: Red Robin' maakten.

In dit zéér dure hardcover 'Else Worlds'-album is de Joker een kwaadaardige magiër in een mystieke wereld. Om aan zijn terreur een eind te maken wordt een vleermuisman geschapen... Schrijver Doug Moench heeft ook het groene licht gekregen om een vervolg te schrijven op Batman en Dracula. Voorlopige titel daarvan is 'Bloodstorm'.

Samen met Paul Gulacy (de tekenaar van 'Prooi', Special 13 en 14) gaat hij het vervolg maken op

'Batman vs. Predator' (Special 19). Maar dat is allemaal toekomstmuziek.

'Batman en Houdini: The devil's workshop' is wederom een 'Else Worlds'-verhaal. Auteurs zijn Howard Chaykin, John Moore en Mark Chiarello (die het verhaal schildert). Samen met de legendarische ontsnappingsartiest probeert Batman een ontspoorde vriend te stoppen die straatkinderen in Gotham City in de twintiger jaren vermoordt.

Voorts verschijnt het tweedelige verhaal 'Two face strikes twice!'. Elk deel bestaat uit twee verhalen, beide geschreven door Mike W. Barr, getekend door Joe Staton en Daerick Gross. Het eerste gedeelte is in de 'Golden Age'-stijl gemaakt met een bijbehorende cover door Dick Sprang. Daerick Gross schildert het tweede 'Modern Age'-verhaal plus cover.

Wat er ook staat aan te komen, en waar comic-fans reikhalzend naar uitkijken, is de Batman-Spawn team-up.

Het worden twee delen waarvan Todd McFarlane himself er een voor zijn rekening neemt en Klaus Janson de andere gaat tekenen. In het verschiep liggen ook nog twee team-ups met Judge Dredd, geschreven door Alan Grant en John Wagner, met art-work van Cam Kennedy en Glen Fabry (hoera!). John Bolton is hard aan het schilderen aan een driedelig verhaal met Man-Bat op tekst van Jamie Delano.

Kortom, het is haast niet meer bij te houden. Dus, voordat ik op hol sla en het ga hebben over een Batman-Lobo cross-over en andere spekulatieve projecten terug naar de realiteit. Jim Aparo en Norm Breyfogle nemen beiden afscheid van Batman. Aparo gaat zich toeleggen op Green Arrow en Breyfogle gaat zich wijden aan 'Prime', een nieuwe serie van uitgeverij Malibu die zich in het 'Ultraverse' afspeelt. Voor hem in de plaats komt Mike Manley. Vers van Marvel, waar hij o.a. Darkhawk tekende. Norms potlood- en inktwerk wordt voortaan uitgevoerd door Bret Blewins. Ook hij is een ex-Marvel medewerker. Voorheen tekende hij 'The New Mutants' en 'Sleepwalker'. Voortaan zal zijn werk ook te bewonderen zijn in 'Shadow of the Bat'. Manley is in Batman te zien.

Over en sluiten maar. Op naar 'De Jachtkreet van de Huntress'. Oeaaahh!

P.S. Wat jullie verder nog dienen te weten, is dat Robin inmiddels verhuisd is naar een pand naast dat van Bruce Wayne. Hieraan werd gerefeerd in nummer 55.

Zo, nu echt over naar Robin III. Hè, hè...

Michel Nadorp

Lees verder op cover 3...

de HAMER

Tekst - Chuck Dixon
Tekeningen - Tom Lyle
Inkt - Bob Smith
Kleur - Adrienne Roy
Vertaling - Rob van Eijck
Lettering - BeauType
Ned. produktie - Ger van Mourik
Ned. eindredactie - Ans Loos

Het is een gekkenhuis
de laatste tijd.

Het lijkt wel of de onder-
wereld in een hogere versnel-
ling is gezet.

Batman en ik hebben on-
ze handen vol.

Een oude rot in het vak - Batman denkt dat het de mysterieuze Blackmask is- heeft zware jongens van buiten de stad laten komen.

Het is een motorbende die de White Wolves heet.

Een troep nazi's en moordenaars.

Er staat een bendenoorlog voor de deur, nu er versterkingen worden aangevoerd.

We kunnen weer lijken gaan tellen.

Een nieuwe moord per dag.

Er zijn veel onschuldige slachtoffers. Toevallige voorbijgangers.

En het wordt steeds erger.

Het suizende geluid van helikopterwieken.

Wij hebben de politie niet gebeld.

Ik heb nog niet zo'n zelfde zesde zintuig ontwikkeld als Batman.

Ik denk nog na, terwijl hij al reageert.



Die lui maken geen grap-pen.

Ze zijn uit op uitroeling van de wolf.



Het klinkt alsof alle kogels ter wereld in deze kamer worden verscho-ten.









Zoveel je kunt gebruiken. Tegen veertig procent van de straatwaarde.



Zoveel? Dan wil ik een garantie op de kwaliteit.

Kwaliteit WAARVAN? Dit klinkt naar groot-handel in drugs.



Alleen eerste kwaliteit. Je kunt tevreden zijn.

Het zijn buitenlanders. Maar waar VANDAAN?



We maken een afspraak voor de levering.

"Taale" Toni Bressi neemt zelf aan het overleg deel. Erg belangrijk dus, als de "capo" zelf komt.





Die kerels moet ik in de gaten houden. Alleen grote jongens mogen bij Taale Toni in de buurt komen.

Ik moet uitzoeken wat ze willen verkopen.



De Fitz Carlton. Mool. De Lamborghini valt in DEZE buurt niet op.



Hebben vast een jet-lag. Ze liggen al in bed.



Voor alle zekerheid toch allemaal maar een wolkje gas.



Eens even kijken waar Toni Bressi zoveel belangstelling voor heeft.



Blanco papier?













Nou, ik heb met jouw hulp weer een verjaardag overleefd. In ieder geval heb ik mijn beugel niet in de taart laten vallen, zoals VORIG jaar.

TOEN ging ik af...
Luister je wel, Tim?

Aarde aan Tim Drake.

Nou, was JIJ even ver weg! Heb je soms problemen?

Hè?

Eh...

Ik dacht alleen aan iets dat ik moet doen, als ik weer thuis ben.





Wat een hoop informatie. Amerikanen verzuipten in de informatie, vierentwintig uur per dag.



Kommissaris, mogen we binnenkomen?

Hij doet... moeilijk, kommissaris.

Even dan. Ik ben bezet. Heb je de drukker gesproken? Doet hij met ons mee?



Het beleg van KABOEL was moeilijk. De GOELAG was moeilijk.

HNGHI!

Een drukker onder druk zetten is KINDERSPEL.



Jullie gaan terug naar de drukkerij. Straks.

En deze keer stuur ik iemand met jullie mee. Iemand die mij NIET teleur zal stellen.



Ives' vader zet me thuis af.

Het is nog vroeg genoeg om naar de grot te gaan.



Tim?
Ben jij
het?

Vader! Bent u zo laat
nog op? Is alles wel in
orde met u?



Ik kon niet slapen. Ik denk dat ik de
laatste maanden GENOEG heb
geslapen.

Zachtjes praten. We mogen
mrs. McIvaine niet wakker
maken.

Goed,
pa.



Tijd voor een spelletje schak voor
je naar bed gaat?

Sorry, maar ik ga
niet naar bed. Ik
moet nog weg.

Om DEZE
tijd?



Ik moet
nog naar
Bruce, om een
programma te
bekijken op
zijn computer.



Je gaat niet.



En ik doe ook niet wat Batman zegt. Hij wil niet dat ik in mijn eentje zo dicht bij Gate Street rondhang.





Die boeven proberen het nog een keer.

Deze keer hebben ze een gorilla bij zich.



En een vlammenwerper.

Dit ziet er niet best uit.



Ik heb Batman beloofd binnen te blijven.

Maar ik kan niet blijven KIJKEN.



Ik moet beslissen wat het belangrijkste is.

Mijn woord of het leven van de Dzerchenko's.



Misschien hoeft Batman hier niks van te weten.





Tot nu toe gaat het
allemaal geweldig.



Maar ik heb helemaal ver-
geten dat ze een gorilla bij
zich hebben.



En dan lig ik op
straat.



Tegen hem kan ik niet op.

Ik heb die vent in Bat-
mans dossiers ge-
zien...

Ik herinner me
weer wie je bent...

... het monster dat de
C.I.A. het KGBest
noemt!

... jou noemen
ze Robin.

En ik ga je nu
VERMOORDEN.



Klein joch. Het joch van BATMAN.
Ik HERINNER me jou. Ik ga jou aan
reepjes snijden.

SHUIIK!

Het KGBeeest heeft
me nog nooit gezien.
Hoe KENT hij mij
dan?



Maar hij heeft
ROBIN gezien.
Jason Todd.

Maar die gedachte
helpt me niet veel
verder.

Dit gaat NIET goed.

Klein
joch!







Ik was te laat om Mr. Dverchenko te redden.

Maar Ariana MOET ik helpen.



Ik moet toch IETS presteren, omdat ik vanavond de regels heb overtreden.



Ik ben ongehoorzaam aan mijn vader.



Ik breek mijn belofte aan Batman.



Als het meisje sterft, is alles voor niets.



Die verbommen dienen om boeven te identificeren.



Maar je kunt er ook goed het uitzicht mee bederven.

[Ik zie niks meer!]

[Trap op de rem! Stop de wagen!]



Als ik dit overleef, heb ik een voor-sprong.



Ik ben hier niet blij mee! Daar ben ik nu veel te BOOS voor!

Dekadente Amerikaanse jongen is erg LASTIG!



Nee, het kan altijd NOG erger.

En wat spook jij hier uit in Chinatown, maskerjochie?

Niet dat Lynx niet BLIJ is je te zien. En King Snake zal NOG blijer zijn.

Je bent misschien hierheen gekomen om Chinees eten te halen, hè?

Ik zou moeten vluchten. Tegen zo'n overmacht is dat geen schande.

Jou en je boevenbende kan ik alleen maar hier in Gate Street vinden, Lynx.

Zeker sinds Batman en ik de laatste keer hier geweest zijn.

Misschien heb ik gewoon ZIN om iets STOMS te doen.

Als ze me in de rug kunnen komen, ben ik er geweest.



Het zijn er gewoon te VEEL.



En de Ghost Dragons hebben hun reputatie van goede vechters niet voor niks gekregen.



Ze hebben ervaring en harde vuisten.



En Lynx is echt goed.







Geen Batman.

Een vrouw.

Ik hoop dat zij aan MIJN kant staat.



Je durft wel, tegen zo'n overmacht.

Vast een fan van een zekere DUISTERE RIDDER, hè?



Met deze knapen reken ik wel even af!

~HNGHH!~









Ze hebben de dochter van de eigenaar ontvoerd. Ik moet haar vinden.

Aha, lietde in het spel?

Eh... nou, ja, zoiets.



Als het Beest in Gotham is, dan moet jouw bende in contact staan met de K.G.B.-groep die de HAMER wordt genoemd.



Ze houden zich bezig met heroïnesmokkel uit Pakistan, met afpersing, moord en illegaal gokken.

De K.G.B. heeft hen in ieder geval een vak geleerd. Je zei dat de vader van dat meisje drukker is?



Wat Tony met de Russen aan het bekokstoven is, heeft iets met papier te maken.

Hier, ik heb een stukje meegepikt.

Papier?

Misschien kunnen we dit samen oplossen?

Hè?

Jij helpt me bij het opsporen van die gangsterbende en dan redden we samen jouw vriendin. Batman hoeft er niks van te weten.

Goed. Dit zaakje is een beetje te zwaar voor mij alleen geworden.

We kunnen afspreken op het dak van het oude Orpheum-theater op Slaton. Morgenavond om middernacht, goed?

Geen zorgen, jongen. We gaan heel Gotham op zijn kop zetten om je vriendinnetje te vinden.

Ze is mijn...

... vriendinnetje niet.

Dit zaakje lijkt me niet helemaal IN ORDE.

Sinds ik mijn woord aan Batman gebroken heb, gaat het van kwaad tot erger.

Het joch.

Ik weet niet wat hij in Gate Street kwam doen, sir Edmund.

We hadden hem te pakken, maar toen kwam die vrouw en...

Vrouw?

Vertel me over die vrouw.





[Moet JIJ nou de Russische meester-moordenaar voorstellen? Ha!]



[Een simpele ontvoering. Een beetje bruto geweld. Een Amerikaans KIND had het beter gedaan.]



[Je moest die drukker mee-brengen. Maar jullie DODEN hem en brengen me zijn DOCHTER.]



[Kommissaris! Valovski en Droznov zijn er.]

[Kameraden, ik hoop dat jullie ontmoeting met onze Amerikaanse kollega's voorspoedig is verlopen?]



[Prachtig.]





Ik had gisteravond geen tijd meer om dat stukje papier van de Huntress te analyseren.

Na school ga ik naar de Grot en leg ik het onder de spektroskop.

Het is geen gewoon papier. Er loopt een soort syntetische vezel doorheen.

Wat zou die bende willen met dit papiertje?



En waar heeft het KGBeeast Ariana heen gebracht?

Vanavond moet ik weer op pad om... vanavond...



Tim Drake?

Wazz..?

In de bibloteek moet je studeren. Niet liggen pitten.





En houdt dat "samen optrekken" ook wel eens lichamelijke activiteiten in?

Ja, we spelen tennis en golf. En we zitten in een bowling-team van zijn klub.

Dit soort activiteiten verklaren niet...



... de blauwe plekken waarmee je zo vaak naar school komt.

Hè?



Je bent duidelijk MISHANDELD. Dat valt niet te ontkennen.

Je hoeft Mr. Wayne niet te beschermen.

Bruce heeft nooit...



Ik heb al met je vader gesproken. Hij is even bezorgd als ik.

We vinden allebei dat het beter voor je is dat je niet langer met Mr. Bruce Wayne omgaat.



Tenzij je een ANDERE verklaring hebt voor je verwondingen?

Denk na, Tim.
DENK NA.





Wat moet ik nu?

Ik kan niet naar Bruce. Hij denkt dat ik gisteravond thuis ben gebleven...

... terwijl ik met het KGBeest en de Ghost Dragons een potje heb geknakt.

En bij mijn vader kan ik helemaal niet aankomen.

Zelfs met Alfred kan ik er niet over praten.

Dan geeft hij me allerlei zinnige raad, waar ik niet voor in de stemming ben.



Het gaat om een meisje. Ze is in gevaar. En zelfs al gaf ik niks om haar, dan nog voel ik me verantwoordelijk voor haar.

Ik heb niemand met wie ik hier over kan praten.



Met elke leugen heb ik me dieper in de problemen gewerkt.

Het hebben van een geheime identiteit is OOK een soort leugen, maar ik wist niet dat het ZO ingewikkeld zou worden.

En ik kan hem niet vertellen
DAT ik problemen heb.

Problemen die
hij zich niet kan
voorstellen.

Nu.



Als u hier nog lang mee
doorgaat, sir Edmund,
dan houdt u geen enkele
Ghost Dragon meer
over.

En als ze mijn kracht niet
vrezen, dan doen ze niet meer
wat ik zeg, Lynx.



We hebben iedereen
nodig voor de strijd die
komen gaat.

Ben je iets te
weten gekomen?

Onze positie
loopt gevaar.

Het zijn Russen. Ik weet niet wie hun leider is, maar er zit
een Neanderthaler bij die ze het KGBeest noemen.

Ze zeggen dat hij de gevaarlijkste
moordenaar ter wereld is. Hij heeft
Batman bijna gedood.



Gevaarlijkste...

Niemand neemt MIJ die titel af.
Niet Batman, niet die Russische
amateur... NIEMAND.



Spoor dat beest
op, Lynx.

Spoor hem op, zodat ik zijn kreten
om genade kan horen voor ik hem
AFMAAK.





Je bent laat. We hadden om middernacht afgesproken. Heeft Batman je nooit een horloge gegeven?

Het is geen wonder dat Batman me nooit iets over jou heeft verteld.

Ik kan de Huntress niet vertellen dat ik het huis bijna niet uit kwam.

Die hele blok is verwoest. Dat KGBest windt er geen doekjes om.

Ben je iets te weten gekomen?

Alleen een bevestiging van wat je vertelde. Veel Russische namen. Om die reden heb ik "Dr. Zhivago" nooit uit kunnen lezen.

Die Russische bende heet DE HAMER. Ze worden geleid door iemand die zich de KOMMISSARIS noemt.

ZIJN idee van glasnost bestaat uit een kogel in je kop. Hij heeft een stel Afghaanse oorlogsveteranen in dienst. Echte lieverdjes.







Ik ben een tijdje de stad uit geweest. Het werd me allemaal te veel. Maar nu ben ik terug.

En voor goed.



Dat is Zimmermans winkel. En die lui die daar staan, staan daar niet voor een aanbieding in tweezijsbankjes.



Misschien is het meisje er ook bij. Hoe pakken we het aan?

Met **JOUW** stemming vanavond? Laten we er maar meteen op af stormen.

Mooi zo.

Al mijn problemen ben ik nu in een oogwenk vergeten.

Hier wil ik nooit mee ophouden. Hoeveel problemen ik ook krijg, dit is het **WAARD**.

Ik ken niemand van deze kerels.



Maar aan hun kleren te zien zijn ze hier nieuw in de stad.



En wat nu?

Zoals je zei: we stormen eropaf.



Het lijkt wel of de helft van de mannelijke bevolking van Little Odessa hier vanavond zit.

De SLECHTE helft.





Niet mijn gezicht.

Overall, maar NIET
in mijn gezicht.



Doet verdomd pijn.



Ik voel al hoe
het opzwelt.



Als die lui ons niet vermoorden, dan zit ik morgen op school in de problemen.







Die vent is mijn enige kans om Ariana te vinden.



Hij mag niet ontsnappen.



Ik moet hem duidelijk maken dat het mij ernst is.



Het meisje, Ariana Dzerchenko, dat je gisteren hebt ontvoerd.

Waar is ze?



Haar vader moesten we hebben. Het meisje is dood.













Het is al zeven uur geweest, jongeheer Tim. Je kunt maar beter snel naar beneden komen, anders kom je veel te laat op school.



Is dat de zon al?

Ik heb nog nauwelijks geslapen.



Mijn hoofd voelt aan alsof het eraf zal vallen.

Deed het dat maar.



Oh, nee.



Hoe moet ik dit nu uitleggen?

Wordt vervolgd.

Batpost

Schrijf naar: Redactie Batman,
Zwarteweg 6, 1412 GD Naarden.

Yo, Michell

Ik weet best wel dat ik zeur als ik zeg dat de nummers te onregelmatig komen in België, maar ik wil er toch even op wijzen dat ik nu pas kan reageren op een nummer van begin dit jaar!

Maar genoeg daarover, nu een paar meningen over een brief in het laatste nummer dat ik in mijn bezit heb kunnen krijgen.

Met wat J.A.M. Roodnat zei over boven-natuurlijke verhalen ben ik het compleet eens, maar daar reken ik dan niet verhalen bij als 'Electric City', omdat ik die nog best reëel vind. Ik ben het echter niet eens over 'Monstermaker' en 'Strijd der Demonen' (bij 'Monstermaker' heb ik zelfs even afgehaakt).

Wat ik hiermee nu precies bedoel? Wel, wat volgens mij heel goede verhalen zijn, zijn bijvoorbeeld: 'Als de aarde sterft' en 'Een eenzame plek om te sterven'. Maar over smaak valt natuurlijk niet te discussiëren.

Ook nog een kommentaar op de brief over de T.V.-serie: ik vond het prachtig. Natuurlijk is het wat verouderd, maar wat had je anders kunnen verwachten. Volgens mij lijkt de serie meer op wat Bob Kane met Batman bedoelde, waarmee ik niet wil zeggen dat jullie nummers slecht zijn. Integendeel zelfs!

Maar de nummers zijn meer afgestemd op nu. Wat ik ook wil zeggen, is dat de klassieke tegenstanders (Pinguin, Riddler, enz.) wat te weinig aan bod komen. Toch moet ik Lyle feliciteren, omdat hij van de Cluemaster bijna een klassieke tegenstander heeft gemaakt. Prachtig tekenwerk, Lyle!

Nu nog even een paar vraagjes: 1) In één van de nummers las ik dat in België sommige nummers niet uitkomen. Zullen er Robin-nummers wegvallen? 2) Hoe kan ik in België Specials te pakken krijgen? Ik heb er wel eens één op de kop kunnen tikken, maar verder... 3) Zou het niet goed zijn Batman op te splitsen in twee tijdschriften? Namelijk één blad dat alleen Detective Comics-verhalen brengt en één blad dat alleen maar de Batman-verhalen brengt. 4) Komt er geen Filmspecial van 'Batman Returns'? Ik had toch begrepen...

Dat waren mijn vragen.

En zoals altijd: KEEP UP THE GOOD WORK!

Stijn de Lathouwer, Lier, België

Stripspecialzaken in België importeren de Batman-strips meteen als ze uitkomen. Probeer er via hen aan te komen.

Alle andere distributiekanaalen ontvangen ze 3 à 4 maanden later. Je kunt al onze strips (d.w.z. als ze niet uitverkocht zijn) bestellen bij onze Klantenservice door een briefje te sturen naar: Juniorpress Klantenservice,

Zwarteweg 6, 1412 GD Naarden. Daar schrijf je wat je wilt hebben en zij instrueren je verder hoe je het geld over moet maken. Op deze manier kun je aan de Specials komen.

Comprendre?

We zijn niet van plan Batman te splitsen, helaas. De Filmspecial is allang uit, dus die kun je bestellen via de hierboven gegeven methode! Sukses!

Beste Michel,

Graag wilde ik mijn mening geven over Batman 54-55. 'De Destroyer', een fantastisch verhaal, al is een minpunt misschien, zoals je zei, de niet bepaalde eenvormigheid in stijl met al die tekenaars. Toch is het prima teamwork! Wat is nou het beste deel van de drie? Tja...

In het tweede deel van Batman 55 stond trouwens een mooi verhaal van Jim Aparo, 'Aan de vader die ik nooit gekend heb'.

Beter geïnterd dan 'De Destroyer' deel 3 voorin het nummer, maar dat komt natuurlijk omdat DeCarlo dit deel had geïnterd.

Dan Special 18. 'Batman vs. Predator' dus niet. Ik heb er best respect voor dat we nog een nummer moeten wachten en 'De cirkel is rond' mocht er zeker wezen! (Mooie tekeningen.) We blijven afwachten...

Dan nog wat vragen. 1) Klopt het dat er in Amerika rond Kerst een nieuwe Bat-film verschijnt? 2) Is het geen goed idee om in het blad te vermelden wanneer de volgende Batman en Batman Special verschijnen? 3) Waarom geen brievenpagina in de Specials? 4) Wie bepaalt wat er wordt gepubliceerd in de Batmans en Batman Specials?

Dat was het dan voor deze keer.

Groeten, **Marco IJmker, Emmeloord**

1) Medio kerst komt er inderdaad een Batman-film. Let wel, geen live-action zoals dat heet, maar een animatiefilm, ofte wel een avondvullende tekenfilm.

2) Goed idee, doen we!

3) Als brieven over de Specials gaan, worden ze in de Specials geplaatst. Dus ga je gang...

4) Goede vraag. Moi en onze gewaardeerde uitgever, eindredactrice Ans Loos, bepalen dat.

Zo, dat was het weer en dan op speciaal verzoek de verschijningsdatum van het volgende nummer. Batman 58 zal medio week 47 in de winkels liggen.

De volgende Special zal in week 46 verschijnen, met daarin 'Het zwaard van Azrael'.

M.N.



8710823 006869